



Ulf Johan Tempelman

tidigare SKs Förbundsordförande, ansvarig utgivare av Bildkonstnären och hedersmedlem – har flyttat sitt måleri och spelande till högre höjder

Ur Ulf Johan Tempelmans CV,

kreativ diversearbetare, sjunger visor, producerar vis- och bildspel, tonsätter dikter, gör grafik – mest linoleumsnitt –, och målar akvarell och olja.

Ulf Johan är född 1943 i Södertälje och sedan 1994 bosatt i Åkersberga. Autodidakt.

Entusiastisk seglare i andras båtar, kommer sällan till, men å andra sidan ska man ju inte sitta i motivet.

Debuterade som konstnär 1994 och har ett stort antal både separat- och samlingsutställningar.

Vissångardebut 1967, på heltid sedan 1977.

■ ■ Jag träffade Ulf Johan första gången hösten 2003 när jag ställde ut på ett galleri som då hette Sensus, senare Galleri T. Intill på Österlånggatan låg Galleri Hagström där Svenska Konstnärsförbundet ställde ut. Jag hade engagerat Peter Frisk, god vän och välkänd stadsvandrare att spela och sjunga lite under vernissagen. Plötsligt kommer Ulf Johan in med sin gitarr och de båda trubadurerna fann varann i flera Taubevisor och besökarna fick förutom konsten även en fin musikunderhållning.

Jag fick då reda på att Svenska Konstnärsförbundet existerade och att Ulf Johan var ordförande i denna illustra konstnärsförening. Det dröjde inte länge förrän jag sökte till SK eftersom man hade en så trevlig ordförande och jag kom in.

Efter något år som medlem blev jag en flitig deltagare på mötena med avdelning 1, som Region Öst hette då. Ulf Johan var, förutom förbundsordförande, även kassör i avdelning 1 och senare ordförande i Öst.

Vi var båda tidigt engagerade i vad som på den tiden kallades för "Hagasalongen" som Lennart Alexandrie startade 2000 och som nu heter Stockholms Konstsalong där Lennarts son Joakim har tagit över.

När SK firade 30-årsjubileum arrangerade vi en 30x30-utställning på Galleri T i augusti och det beslöts även att SK skulle få en egen utställning i växthusen på Haga i september 2005. Både jag och Ulf Johan tillbringade mycket tid med att göra i ordning och hänga

utställningarna, som blev mycket lyckade.

Varje år anordnade Ulf Johan en träff i Haga då ett tiotal medlemmar träffades ute i naturen och målade, åt medhavda mackor, drack vin, medan Ulf Johan utklädd till Bellman underhöll med sång till gitarrackompanjemang.

Ulf Johan, hans fru Anita, jag och Eva blev mycket goda vänner och träffades alltid på våra respektive vernissage och de ställde ofta ut på Galleri T.

2007 hade Ulf Johan fått nog av allt arbete han lagt ner i SK som förbundsordförande och avgick före årsstämman.

I Region Öst är han ordförande ett kort tag under 2008. Naemi Bure övertar ordförandeposten och Ulf Johan blir i stället sekreterare och leder utställningsverksamheten bl a på Galleri Plaisiren i Hässelby.

I december 2009 lämnar Ulf Johan SK på grund av hälsoskäl.

Från 2008 fram till 2019 har Anita och Ulf Johan haft utställningar varje som-

mar på Fjäderholmarna. Föreningen Allmogebåtar har ett museum där och Ulf Johan och Anita har skött museet med visning och försäljning och samtidigt ställt ut sin konst. Mest har tavlor varit utplacerade i båtarna utanför och inne på museet.

Jag har gjort åtskilliga besök där på somrarna för att få en pratstund och även lyssnat på de visstunder som Ulf Johan bryter ut i då och då.

Under senare år har Ulf Johan också varit flitigt anlitad som mötesordförande på SKs årsstämmor. Våren 2019 anlätades Ulf Johan som vissångare på ett medlemsmingel på Galleri Bellman, vilket var mycket uppskattat.

På nyårsafton slutade hans gärning på vår jord och vi är många inom SK som kommer att sakna Ulf Johan för hans entusiastiska arbete för Svenska Konstnärsförbundet och framför allt för hans varma framtoning som en god och innerlig kamrat och kollega.

Text och foto: Bertil Eriksson



Ulf Johan skapade trivsel omkring sig. Här en bild från tionde årets träff på Haga. Det dukades upp med färgglådor, block och penslar, men givetvis också kyckling, rödvin och pimpinella?... Och där, där såg man fjäriln vingad till ackompanjemang av Bellmans luta..., förlåt Ulf Johans gitarr.